

Ter nagedachtenis aan mijn trouwe vriend, mijn maat, mijn hulp-hond

NICKY

Het is nu een kleine zes jaar geleden.
Ik kwam in aanraking met een puppy, een Golden Retriever.
Nog geen zes weken oud, alleen op een boerderij, niet gewent en verwaarloosd.



De gedachten voor een hulphond speelde bij mij al langer maar ik kwam er met de instanties niet uit. Nadat Nicky was aangesterkt en z'n plaats had gevonden bracht Google uitkomst. Contact met [Ans](#) van [PUPPYSTAR](#).

Na de kennismaking volgden er 4 zeer intensieve maanden waarin de woensdagmiddag, weer of geen weer, dé middag was waarop Riny, [Ans](#) en Nicky er op uit trokken. Vaak wel 4 tot 5 uur lang.

Het was Ans die zei, ik heb een passende achtergrond maar dit is ook voor mij nieuw. Wel houdend van een uitdaging en vol geloof in Nicky en zijn baas heeft Ans er heel wat belangeloze uren en meeloop kilometers op zitten. Uren en kilometers vol leermomenten voor ons allemaal.

Naast dat er tijd en training is gaan zitten in het luisteren en naast en met de rolstoel werken hielp Nicky mij o.a. met aankleden en uitkleden. Spullen die op de grond vielen, raapte Nicky op. En boodschappen doen; het was een feest voor hem en voor mij.

Nu dat Ans mij vroeg of ik iets wilde doen op de site wil ik tegelijkertijd mijn dank uit spreken aan:

- [Ans](#) van [PUPPYSTAR](#).
- Jan v Ierland [D.A.P.](#)
[Breda](#).
- [Boerenbond](#)
[Princenhage](#).

Veel dank en liefs voor Nicky.

Met vriendelijke groet,
Riny Smits.

