
Van: Lieke
Verzonden: zaterdag 7 januari 2012 10:54
Aan: ans puppystar
Onderwerp: Persoonlijke overwinning van Tara en mij.

Hoi Ans,

Tara en ik hebben ons vorig jaar opgegeven bij de [stichting Zorgdier](#) om aan het werk te gaan als Zorgdierteam.

Vanwege Tara's achtergrond en soms nog onzekere/angstige gedrag was het een beetje een 'long shot' maar we mochten toch komen voor een intakegesprek.

Dat was deze ochtend in Vught en.....

WE ZIJN DOOR!!!!!! :D :D :D

De intake was heel positief, we gaan nu een cursus volgen en dan worden we na een evaluatie ingedeeld bij cliënten die bij ons passen.

Wie had vijf jaar geleden ooit gedacht dat wij het nog tot Zorgdierteam zouden schoppen? Wat ben ik trots op mijn kind!

Dit wilde ik gewoon even delen, omdat mede dankzij [Puppystar](#) Tara zo'n leuk hondenleven kan leiden en zoveel hindernissen heeft kunnen overwinnen!

Tot maandag!

Groetjes, Lieke & de aller-aller-aller-knapste hond van de wereld.

